

KABAK VE ÇINAR

Ulu bir çınar ağacının yanında, bir kabak filizi boy göstermeye başlamış. Bahar ilerledikçe bitki, çınar ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların ve güneşin etkisiyle neredeyse çınar ağacıyla aynı boya gelmiş. Bir gün dayanamayıp sormuş çınara;

- "Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?"
- "Seksen iki yılda" demiş çınar.
- "Seksen iki yılda mı?" diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış kabak.
- "Ben neredeyse iki ayda seninle geldim aynı boya, bak!"
- "Doğru demiş" ağaç.

Günler günleri kovlamış, sonbaharın ilk rüzgârlarıyla kabak önce üşümeye, sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da inmeye başlamış aşağıya. Sormuş endişeyle çınara;

- "Neler oluyor bana ağaç?" demiş.
- 'Çürüyorsun.' demiş çınar.
- "Niçin?" demiş kabak. Çınar konuşmuş;
- "Çünkü benim seksen iki yılda azimle, sabırla geldiğim yere sen iki ayda başkasının sırtına tırmanarak gelmeye çalıştığın için"

Çalışmadan, sabretmeden, emek harcamadan gelinen nokta, hiçbir zaman başarı sayılmaz.

A. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayalım.

1. Kabak nasıl çınar ağacıyla aynı boya gelmiş?



2. Çınar ağacı kaç yılda o boya ulaşmış?



3. Kabak niçin üşümeye başlamış?



4. Kabak neler olup bittiğini kime sormuş?



5. Bu metinden nasıl bir ders çıkarabiliriz?

