

ON LİRA



Ayşe, kitap okumayı sevmeyen bir çocukmuş. Babası, Ayşe'ye kitap okuması için bol bol öğüt verir, fakat sözünü dinlemezmiş. Bir gün kızını karşısına alarak:

- Ayşeciğim, eğer bu kitabı okursan sana on lira vereceğim, demiş. Ayşe için on lira büyük paraymış.

Babasına:

- Tamam babacığım, bu kitabı okuyacağım, diye söz vermiş.

Babası Ayşe'ye bir hafta süre vermiş. Kitabı okuduktan sonra özetini bir kâğıda yazıp kendisine getirmesini istemiş.

- Aradan günler geçmiş. Fakat Ayşe kitabı eline bile almamış.

Babasının verdiği süre dolmak üzereyken aklına bir fikir gelmiş. İnternete girerek kitabın özetini bulmuş. Bulduğu özetini bir kâğıda yazmış. Bir haftanın sonunda Ayşe, babasına:

- Verdiğin kitabı okudum babacığım, demiş. İşte bu da özetini. Babası Ayşe'nin verdiği özetini okurken Ayşe:

Babacığım, artık on liramı versen! diye seslenmiş. Babası gözlerini kâğıttan kaldırarak, üzgün bir şekilde:

- Eğer kitabı okumuş olsaydın, arasına koyduğum on lirayı görürdün sevgili kızım, demiş.

Ayşe'nin yüzü utancından kıpkırmızı olmuş. İnsanın yalan söyleyerek yalnızca kendini kandırdığını anlamış. Doğru söylemenin ve sözünde durmanın paradan çok daha kıymetli olduğunu düşünmüş. Bir daha yalan söylememeye karar vermiş.

OKUDUĞUMUZU ANLADIK MI?

1 Babası, Ayşe'ye ne demiş?

2 Ayşe babasına ne söz vermiş?

3 Kitap okumayan Ayşe babasını kandırmak için ne yapmış?

4 Ayşe'nin kitabı okumadığı nasıl anlaşılabilir?

5 Ayşe neden utanmış?